

Wat geloven wij in CrossPoint?

God drie-enig

- We geloven in God die 3 in 1 is.
- Hij is de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
- Jezus Christus is zijn Zoon en onze Heer.
- Wij geloven dat Hij dé weg, dé waarheid en hét leven is.
- Hij is de Redder die met het geven van zijn leven de weg naar de Vader heeft hersteld.
- We belijden Jezus als de opgestane Heer en Heiland.
- God is ook de Heilige Geest die ons troost en leidt.
- De Geest maakt ons ook bewust van de noodzaak van:
 - herstel van onze relatie met God (verzoening en vergeving)
 - het maken van levensveranderende keuzes (bekering)
 - gehoorzaamheid aan het Woord van God
 - Wij geloven dat deze drie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden
- We zijn een kerk met een stevig middelpunt: het kruis en de opstanding van Jezus waardoor het bovengenoemde werk van de Geest mogelijk is geworden. In en door Jezus leven we in relatie met de Vader als geliefde kinderen van God.
- We stellen ons open voor de Geest, zodat Hij ons kan openbaren wat onze gaven zijn.

Koninkrijk van God

- Onder het Koninkrijk van God verstaan wij de plek waar geleefd wordt zoals God het oorspronkelijk bij zijn schepping bedoeld heeft.
- Dat rijk wordt gekenmerkt door vergeving en verzoening, herstel en vrede, recht doen en barmhartigheid, gebed en genezing, vreugde en liefde, omzien naar mensen en zorg voor de schepping.
- Wij geloven dat dat Koninkrijk er al is, maar in zijn volle glorie aan ons zal worden geopenbaard op de dag dat Jezus terugkomt.

De Bijbel

- De Bijbel is voor ons het Woord van God, door mensen geschreven en door God geïnspireerd.
- In CrossPoint laten we ons leiden door de waarheid en de kracht van Gods Woord.
- We hebben elkaar en de Heilige Geest nodig om samen de lengte, breedte, hoogte en diepte van het evangelie te leren kennen.

Onze Opdracht

- We weten ons geroepen leerlingen te zijn die eropuit trekken om het goede nieuws te delen en om er handen en voeten aan te geven.
- We willen dienstbaar zijn in het Koninkrijk van God in de kracht van de Heilige Geest.

Wat geloven wij in CrossPoint?

Gemeenschap

- De kerk is een gemeenschap van gelovigen die op elkaar betrokken zijn.
- Samen zijn we leerlingen van Jezus.
- We zetten met elkaar onze gaven en talenten in om te dienen.
- Dat gaat verder dan alleen de zondagse samenkomst; juist ook kleine groepen die doordeweeks samenkomen zijn belangrijk als basis voor ons gemeente-zijn.
- Het christelijk geloof is inclusief van karakter (iedereen is welkom), maar heeft een exclusieve boodschap.
- Geloven is niet vrijblijvend; het vraagt overgave en bereidheid tot levensverandering en -vernieuwing opdat wij meer op Jezus gaan lijken.

Gebed en geestelijk leven

- Als leerlingen helpen we elkaar om te groeien in ons geestelijk leven.
- Bijbellezen en het gebed zijn een stimulans tot verandering in persoonlijk leven en gemeenschap.

Samenkomsten

- In onze samenkomsten nemen naast de verkondiging van de Bijbelse boodschap ontmoeting, gebed, aanbidding en lofprijzing een belangrijke plaats in.